

## Ouderbrochure 'Ramadan en Suikerfeest'

Moslimkinderen kijken uit naar ramadan en het Suikerfeest. Uw kind is nog zo jong dat hij nog niet veel zal begrijpen van de betekenis en de achtergronden van deze bijzondere periode. Maar uw kind voelt al wel heel goed hoe de sfeer is en leert de gebruiken en rituelen kennen die u thuis uitvoert. Uw kind zal naspelen wat u doet en gaat steeds meer meepraten over wat er in het gezin gebeurt of gaat gebeuren. Als het Suikerfeest nadert merkt uw kind aan de bedrijvigheid hoe fijn het is, en zal zijn, om met familie en vrienden feest te vieren. Tijdens de ramadanperiode wordt bij de gastouder het project 'Ramadan en Suikerfeest' uitgevoerd. Er wordt zowel aan uiterlijke aspecten als aan de godsdienstige aspecten aandacht besteed. De kinderen spelen, zingen, dansen, zeggen versjes op en vieren tot slot het Suikerfeest bij de gastouder.

### Doet u thuis mee?

Thuis kunt u met uw peuter praten over ramadan. U vertelt waarom u naar de moskee gaat en bidt en waarom u vast. Misschien neemt u uw kind al een keertje mee naar de moskee. Probeer te ontdekken wat voor indruk dit maakt op uw kind en praat over wat er in de moskee gebeurt. U kunt uitleggen dat de mensen aardig zijn tegen elkaar, elkaar helpen en dat het fijn is om bij elkaar te zijn, bij elkaar te horen en van elkaar te houden. Met het Suikerfeest is het heel fijn om samen feest te vieren. Door gesprekken met u leert uw kind veel begrijpen en onder woorden brengen.

Kijken naar de maan speelt in deze periode een belangrijke rol. De maan is ook een fijn onderwerp voor dreumesen en peuters. De maan is voor jonge kinderen boeiend om naar te kijken als het donker is. Met het volgende versje kunt u met uw kind een leuk beweegspelletje doen.

#### Maandansje

Elly van der Linden

rommelebommelebom  
 slaan onze handen op de trom  
 klaperdeklapperdeklap  
 en stapperdestapperdestap  
 we dansen en we wiegen  
 onze armen vliegen  
 we gaan op onze tenen staan  
 en we zwaaien naar de maan



Voor ramadan en het Suikerfeest maakt u waarschijnlijk het huis schoon. Natuurlijk gaat poetsen veel sneller en handiger als u het alleen doet zonder een kind dat voor uw voeten loopt en aandacht vraagt. Maar u kunt uw kind er ook bij betrekken. Laat uw kind meehelpen met dingen waarvan u zelf weet dat het leuk is om te doen. Ondertussen praat u samen over wat jullie doen en waarom.

Als bij de gastouder het Suikerfeest wordt gevierd zal u waarschijnlijk worden gevraagd om mee feest te komen vieren. Misschien vindt u het leuk om mee te helpen iets lekkers klaar te maken of te helpen in de groep.

## Wat peuters leuk vinden om te doen

Bij de gastouder wordt tijdens het project een speciaal boek over het Suikerfeest voorgelezen. Dat gebeurt niet één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn voor uw kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Uit hetzelfde boek!

Het prentenboek over het Suikerfeest waar uw kind uit wordt voorgelezen is:

Elly van der Linden | **De snoepjes van Aisha** | Uitgeverij Clavis



Aisha en haar grotere broertje Salim gaan met mama en papa naar opa en oma. Het is Suikerfeest! Aisha heeft voor oma en opa een mooie tekening gemaakt en Salim heeft een kaart mooi versierd. Bij opa en oma is al veel familie: tantes, ooms, neefjes en nichtjes. Als Aisha haar tekening aan oma heeft gegeven krijgt zij van haar een doosje met snoepjes. Ze geeft oma een zoen op haar wang: 'Dankjewel oma!' Dan komt oom Ali. Die tilt Aisha hoog in de lucht. Maar oh, nu vliegen alle snoepjes uit het doosje en komen terecht op de tafel met borden, glazen en schalen met eten. Aisha is beteuterd. Maar oom Ali kan haar weer blij maken. Achter zijn rug haalt hij een mooi popje voor haar tevoorschijn en uit zijn broekzak haalt hij een handvol snoepjes. Het popje past

precies in het doosje! Voor de snoepjes heeft oma nog wel een schaalje maar er gaan natuurlijk ook snoepjes in de mond van Aisha, Salim en de andere kinderen.

### **Nog meer boeken over het thema 'Ramadan en Suikerfeest' om thuis de platen en foto's te bekijken, erover te praten of voor te lezen:**

- Aicha Tou | **Ramadan moebarak** | Uitgeverij Bulaaq | Dit boek is niet meer verkrijgbaar via de boekhandel maar nog wel via [www.aichatou.com](http://www.aichatou.com) of te leen in de bibliotheek. De inhoud van het boek is te moeilijk voor peuters maar de tekeningen zijn fijn om te gebruiken bij gesprekjes met uw kind
- Khadijah Knight | **Mijn geloof. Islam** | Uitgeverij Ars Scribendi | Informatief boek waarvan vooral de foto's fijn zijn om te bekijken en te gebruiken bij gesprekjes met uw kind
- Habibe Unal | **Iftar van Muaz** | Uitgeverij Dilara Boekhandel | Informatief boek
- Habibe Unal | **Het is ramadan** | Uitgeverij Dilara Boekhandel | Informatief boek
- Habibe Unal | **Sahoer van Muaz** | Uitgeverij Dilara Boekhandel | Informatief boek